

## Spiegelkaart 1

pagina 50-51



### Kinderen van god: anders, maar toch hetzelfde

- De teksten op deze spread gaan over 'anders zijn' en 'hetzelfde zijn'. Vind jij dat alle mensen op elkaar lijken? Of zie je vooral verschillen tussen mensen?
- Ga je het liefst om met mensen die op elkaar lijken of juist met mensen die heel anders zijn dan jij?
- Zijn mensen - ondanks alle verschillen - toch ook een beetje hetzelfde? Noem drie dingen die alle mensen met elkaar gemeen hebben.
- Zijn we allemaal familie van elkaar?
- Zijn we allemaal 'een kind van god'? Kun je wel 'een kind van god' zijn als je soms verkeerde dingen doet?
- Kun je in alle mensen iets goeds zien? Kun je met iedereen vrienden zijn? Kun je voor iedereen respect hebben? Kun je ook respect hebben voor mensen die heel andere ideeën hebben dan jij?

**Thema 4**  
**De hele wereld**  
**een spiegel**

© 2016 Levendig Uitgever

## Spiegelkaart 2

pagina 52-53



### Samen één

- Lees de tekst 'Eén lichaam'. Kijk dan eens naar jouw klas. Kun je zeggen dat jullie samen één lichaam vormen? Vullen de kinderen in jouw klas elkaar goed aan? Geef een paar voorbeelden.
- Op welk lichaamsdeel lijkt jij het meest, bijvoorbeeld op een hand, een voet, een oog, een oor of de mond?
- Wanneer kun jij iets betekenen voor de klas? En wanneer kunnen de andere kinderen in de klas iets betekenen voor jou?
- Lees de tekst 'Eeuwige misser'. Welk talent heeft 'Eeuwige misser'? Hoe kan hij zijn stam helpen met zijn talent?
- Kan zachtheid ook een kracht zijn?
- Hoe komt het dat 'Eeuwige misser' zich nooit alleen voelt? Voel jij je wel eens alleen? Wat kan je dan helpen om je minder alleen te voelen?

**Thema 4**  
**De hele wereld**  
**een spiegel**

© 2016 Levendig Uitgever

## **Spiegelkaart 3**

*pagina 54-55*

### **Alles in evenwicht**

- Lees 'Het verhaal van de steenhouwer'. Hoe komt het dat de steenhouwer eerst niet, en later wel tevreden is met zijn beroep?
- Ben jij tevreden met wie je bent? Of wil je ook wel eens iemand anders zijn?
- Lees de tekst 'De weg'. De tekst eindigt met de regel: 'Degenen die de Weg hebben gevonden, laten de natuur hun gang gaan.' Vind jij dat we de natuur zijn gang moeten laten gaan? Waarom wel/niet?
- Wat kunnen wij leren van het touw, de waterdruppels, de rivier en de appelboom?
- Wat is jouw 'eigen natuur'? Lukt het altijd om jezelf te zijn of ga je ook wel eens tegen je eigen natuur in? Hoe voelt het als je jezelf bent? En hoe voelt het als je tegen je eigen natuur ingaat?



**Thema 4**  
**De hele wereld**  
**een spiegel**

© 2016 Levendig Uitgever

## **Spiegelkaart 4**

*pagina 56-57*

### **Zijn wie je bent**

- Lees de tekst 'Zijn wie je bent'. Wat vind je van het ritueel dat de kinderen uitvoeren? Heb je zelf wel eens zo iets gedaan?
- Wat maakt jou bijzonder? Vind je het fijn om bijzonder te zijn of wil je het liefst een beetje lijken op de rest?
- Ben jij het meest als vuur, aarde, water of lucht? Waarom? Ben je blij met die eigenschap(en)? Wat kun je ermee betekenen voor anderen?
- Lees het gedicht aan het eind over de zee en de druppel. Vind je dit een mooie tekst? Waarom wel/niet?  
In de zee lossen alle druppels op en zijn ze niet meer van elkaar te onderscheiden. Als elke druppel een mens is, wat is dan de zee?  
Waarmee vind je jezelf het best te vergelijken: met een druppel of met het water van de zee? Waarom?  
Heb je wel eens het gevoel dat je geen individu meer bent, maar samensmelt met alles om je heen? Wanneer?



**Thema 4**  
**De hele wereld**  
**een spiegel**

© 2016 Levendig Uitgever

## **Spiegelkaart 5**

*pagina 58-59*

### **Eenheid voorbij individuele verschillen**

- Lees het verhaal 'Het kleine golfje'. Vind jij dat het kleine golfje en de grote golf hetzelfde zijn?  
Het kleine golfje zou groter willen zijn en meer willen opvallen. Heb jij dat ook wel eens? Waarom?  
Als de golven op het strand aanspoelen, verliezen ze hun vorm en zijn ze weer alleen water. Hoe zou dat voelen voor die golven?  
Voel jij je het meest als een aparte golf of als een deel van de zee?  
Zou jij het als golf erg vinden om je vorm, je eigen 'ik' kwijt te raken?
- Lees het tekstje in het kader. Wat vind je van het beeld van de druppel in de oceaan?
- Lees de uitspraak van Hazrat Inayat Khan. Lijkt jouw hart op de zee?
- Lees het gedicht 'De rivier stroomt'. Welk gevoel krijg je bij dit gedicht?  
Kan een mensenhart op een bepaalde manier groter zijn dan het hele universum?



**Thema 4**  
**De hele wereld**  
**een spiegel**

© 2016 Levendig Uitgever

## **Spiegelkaart 6**

*pagina 60-61*

### **Dankbaarheid voor schepping**

- Lees het 'Zonnelied' van Franciscus. Welk gevoel krijg je erbij?
- Voel jij je ook dankbaar voor de wereld om je heen? Is die dankbaarheid aan iets of iemand gericht, bijvoorbeeld aan God?
- Wat vind je ervan dat Franciscus de elementen in de natuur ziet als zijn broeders en zusters?
- Vind je de aarde op een moeder lijken? Op welke manier?  
Zouden mensen anders met de aarde omgaan als ze de aarde echt als 'moeder' zouden zien en de elementen als broeders en zusters?



**Thema 4**  
**De hele wereld**  
**een spiegel**

© 2016 Levendig Uitgever