

Spiegelkaart 1

pagina 8-9

Wie is God?

- Denk jij dat er een god bestaat?
- Hoe stel jij je hem (of haar) voor? Een oude man, een vrouw, een wolk, een ijsbeer, een zwerver? Of iets heel anders?
- Waar woont god volgens jou? Heeft hij een vaste verblijfplaats?
- Wat vind je ervan dat in de Koran en het Oude Testament staat dat het verboden is om God af te beelden?



**Thema 1
Verborgen
werkelijkheid**

© 2016 Levendig Uitgever

Spiegelkaart 2

pagina 10-11

Symbolen van god - god als symbool

- Bedenk de 100e naam van god.
- Welke namen vind jij goed bij god passen?
- Kijk naar de beelden van de goden op de bladzijde. Welk beeld past het best bij het beeld dat jij van god hebt?
- Kun je god ook met een ding vergelijken? Bijvoorbeeld met een zaadje, een roos, een bolletje wol, de zon of een glas water? Kies een ding en vertel waarom god er een beetje op lijkt: 'God is een beetje als ... omdat ...'.
- Vind je het belangrijk om een beeld van god te hebben in je hoofd?



**Thema 1
Verborgen
werkelijkheid**

© 2016 Levendig Uitgever

Spiegelkaart 3

pagina 12-13

In contact met God

- Lees het verhaal 'God woont waar je hem binnenlaat'. Vind je dat de rabbi gelijk heeft? Hoe kun je 'god binnenlaten'?
- Lees het verhaal 'Mozes en de herder'. Wat vind je van de manier waarop de herder bidt?
- Lees de uitspraken over bidden. Wat vind je de mooiste uitspraak? Waarom?
- Lees de uitspraak van Gandhi. Denk je ook dat je je 'hart kunt wassen door gebed'? Wat zou hij daarmee bedoeld hebben?
- Bid je zelf wel eens? Waarom doe je dat wel/niet? Hoe doe je dat?



**Thema 1
Verborgen
werkelijkheid**

© 2016 Levendig Uitgever

Spiegelkaart 4

pagina 14-15

Het grote verlangen

- Lees de tekst 'Vertrouwen'. Wat heb jij nodig? Vertrouw je erop dat je krijgt wat je nodig hebt? Moet je daar zelf hard voor werken?
- Lees de uitspraak over verlangen. Bepaalt je verlangen wie je bent en hoe je leven gaat?
- Lees de teksten 'Water voor de dorstigen' en 'Levend water'. Zou jij van dat 'levend water' willen drinken? Wat voor 'water' zou dat zijn? Wat zou je ervoor moeten doen om dat 'water' te krijgen?
- Zou je het fijn vinden als er een god was die weet wat jij nodig heeft en voor je zorgt?



**Thema 1
Verborgen
werkelijkheid**

© 2016 Levendig Uitgever

Spiegelkaart 5

pagina 16-17

Overal aanwezig

- Welke tekst op deze bladzijden spreekt jou het meest aan? Waarom?
- Heb jij het gevoel dat er een 'god' is die overal aanwezig is? Zo ja, waar en wanneer voel je dat?
- Lees de bovenste twee citaten op p. 17. Heb jij het idee dat je de wereld ziet door een sluier? Wanneer heb je dat gevoel?
- Zijn 'Allah', 'God' en 'Brahman' namen voor hetzelfde? Waarom wel/niet?



**Thema 1
Verborgen
werkelijkheid**

© 2016 Levendig Uitgever

Spiegelkaart 6

pagina 18-19

God in jezelf

- Lees het verhaal 'Alles en niets'. Denk jij dat alles groeit uit niets? Kun jij het 'niets' in jezelf voelen? Wanneer voel je dat? Kun je dat gevoel beschrijven? Kun je tegelijkertijd 'iets' en 'niets' zijn?
- Lees het gedicht 'Zoektocht'. Kun je 'god' vinden in je eigen hart?
- Hebben het verhaal 'Alles en niets' en het gedicht 'Zoektocht' iets met elkaar te maken? Gaat het om een zoektocht naar hetzelfde? Herken jij iets van dat zoeken?



**Thema 1
Verborgen
werkelijkheid**

© 2016 Levendig Uitgever