

## Spiegelkaart 1

pagina 36-37



### Had ik de liefde niet ...

- Lees de tekst 'Had ik de liefde niet - ik zou niets zijn'.  
In deze tekst worden enkele eigenschappen van 'liefde' genoemd. Herken je die eigenschappen? Wat vind jij 'echte liefde'?
- Wat vind je belangrijker: wijsheid, kracht, rijkdom of liefde?
- Hoe zou jouw leven zijn als er geen liefde was?
- Lees de tekst over naastenliefde. Jezus zei: 'Heb je naaste lief zoals je zelf.' Dat betekent dat je anderen behandelt zoals je zelf behandeld wilt worden. Vind je dat een goede regel? Geef een voorbeeld van een moment waarop je die regel kunt toepassen.
- Jezus zegt dat 'Heb god lief' en 'Heb je naaste lief zoals je zelf' eigenlijk gelijk aan elkaar zijn. Wat vind je daarvan?
- Ben je het met Jezus eens dat je eigenlijk alle regels zou kunnen vervangen door: 'Heb god lief en heb je naaste lief zoals jezelf'? Waarom wel/niet?

Thema 3  
Spiegeleffect

© 2016 Levendig Uitgever

## Spiegelkaart 2

pagina 38-39



### Liefde voor je medemens

- Is het verhaal 'Broederliefde' een voorbeeld van naastenliefde? Waarom wel/niet?
- Hoe voelt het als je iemand blij wilt maken? Geef een voorbeeld.
- Mohammed zei: 'Niet een van jullie gelooft echt voordat hij voor zijn broeder verlangt wat hij voor zichzelf verlangt'. Vergelijk deze uitspraak met wat Jezus zegt over naastenliefde (p. 24). Hebben Jezus en Mohammed dezelfde boodschap? Stel dat ze elkaar gekend zouden hebben. Zouden ze elkaar dan goed begrepen hebben? Bedenk hoe een gesprekje tussen hen gegaan zou kunnen zijn.
- Lees het verhaal 'Hemel en hel'. Heeft dit verhaal ook te maken met 'naastenliefde'?
- Waarom hebben de mensen in de 'hel' het zo moeilijk? Hoe kunnen ze hun 'hel' in een 'hemel' veranderen?
- Maken de mensen hier op aarde ook hun eigen 'hel' of 'hemel'?
- Denk na over leuke en moeilijke momenten in je leven. Had jij daar zelf invloed op? Kun je voor jezelf een 'hel' of een 'hemel' scheppen?

Thema 3  
Spiegeleffect

© 2016 Levendig Uitgever

## Spiegelkaart 3

pagina 40-41

### Vrede is de weg

- Lees het verhaal 'Modder'. De ruiters gedragen zich onbeschoft, maar de monnik wenst ze vrede en geluk toe. Wat vind je daarvan? Zou jij dat ook doen?
- Kun jij aardig zijn tegen mensen die niet aardig voor jou zijn? Geef voorbeelden.
- Vergelijk de teksten 'Modder' en het tekstje in het kader met elkaar. Wat hebben ze met elkaar te maken?
- Lees de uitspraken op de rechterpagina. Welke uitspraak spreekt je het meest aan? Waarom?
- Denken christenen, boeddhisten en moslims hetzelfde over hoe je vrede in de wereld brengt?



Thema 3  
Spiegeleffect

© 2016 Levendig Uitgever

## Spiegelkaart 4

pagina 42-43

### Vriendelijkheid als wapen

- Lees het verhaal 'Wraak'. Hoe krijgt de zenmeester het voor elkaar om de ruzie tussen de twee mannen te beëindigen? Zou jij je schamen als je een van de ruziënde mannen was? Vergelijk het gedrag van de zenmeester met het gedrag van de monnik in het verhaal 'Modder' op p. 25). Zou jij iets van hen willen leren?
- Lees het verhaal 'Vriendelijkheid als wapen'. Hoe kan vriendelijkheid een wapen zijn? Bedenk hoe je in jouw dagelijkse leven vriendelijkheid kunt inzetten als wapen.
- Lees de uitspraken op p. 42 en 43. Wat vertellen deze uitspraken over hoe je met geweld moet omgaan? Hoe reageer jij als ze je 'met tomaten bekogelen'? Ga je dan 'teruggooien' of doe je er iets anders mee?



Thema 3  
Spiegeleffect

© 2016 Levendig Uitgever

## **Spiegelkaart 5**

*pagina 44-45*

### **Vergeving**

- Lees het verhaal 'De verloren zoon'. Wat vind je van de manier waarop de vader zijn 'verloren zoon' ontvangt?  
Vind je dat mensen altijd de kans moeten krijgen om een fout goed te maken? Of kunnen mensen soms ook 'te ver' gaan?  
Hoe denk je dat het verhaal verdergaat? Zou de 'verloren zoon' voortaan een goede zoon zijn?
- Lees de uitspraak van Allah. Denk je dat Allah/God alle fouten van mensen vergeeft?
- Lees de verhalen 'Ogen en oogleden' en 'Balk of splinter'. Vind je dat mensen altijd moeten worden gestraft als ze iets verkeerd hebben gedaan? Of kan het ook wel eens goed zijn om te doen alsof je iets niet hebt gezien? Geef een voorbeeld.



**Thema 3**  
**Spiegeleffect**

© 2016 Levendig Uitgever

## **Spiegelkaart 6**

*pagina 46-47*

### **Geloof in de liefde**

- Lees het verhaal 'Het aanbreken van de dag'. Wanneer is iemand voor jou 'een vreemdeling' en wanneer 'een broeder'?  
Kan iemand voor jou van een vreemdeling in een broeder veranderen? Bedenk een voorbeeld.
- Lees het gedicht 'Liefde als geloof'. Hoe zou de 'godsdienst van de liefde' waarover wordt gesproken eruitzien?  
Kun je alle godsdiensten als 'godsdienst van de liefde' zien?
- Lees het verhaal 'Van mensen houden'. Ben je een aparte als je in niets gelooft? Of denk je dat er veel mensen zijn die in niets geloven?
- Ben jij het met Spiek eens dat het genoeg is als je in de liefde gelooft?
- Geloof jij in de liefde?



**Thema 3**  
**Spiegeleffect**

© 2016 Levendig Uitgever